

Fællestur til Røsnæs, Kalundborg og Bjergsted



Tak til alle der med jeres deltagelse medvirkede at vi alle fik en god Fællestur den 21. maj.

Vi mødtes vi ved Røsnæs Naturskole kl. 11. Kåre og Kate havde som tidligere arrangeret en tur med mange indslag.

Denne dag først en rundtur på Røsnæs for de gående, der bød både på et spektakulært natursceneri og -vejr, med et flot landskab og en utrolig stærk vind med byger.

Kåre fangede 5 Klokkefrøer der var fotogene og med Kåres mange informationer om disse frøers levevis mv. fik alle svar på vores mange nysgerrige spørgsmål.

Dernæst en rundtur i Kalundborg kirke til Jørgen Sten Andersens fine spil på nyckelharpe. Rundturen i Højbyen fortsatte med de samme 2 vidende rundvisere der til de 2 grupper fortalte os om den forholdsvis nye viden der bragt frem om den store borg med ringmur, med voldanlæg og at byen som købstad stadig kan byde på de fleste antal bevarede middelalderhuse, var interessant at høre.

Lækker aftensmad blev indtaget på vandrerhjemmet med serveringspersonalet fra Klosterkælderen som var midlertidig lukket pga. restaurering.

Derefter i bil-kortegekørsel til Bjergsted forsamlingshus. Først med stole- og bordopstilling. Og så med dans til spil af spillemandslandet og Optimisterne med Jørgen Sten Andersen og Lise Bergsøe som forspillere. Det sted var en stor succes for mange også at vi igen også kunne danse der i de minderige forsamlingshuslokaler.



Snakken gik godt og kaffe og te kom frem til pausen. Kate og Kåre fik en varm tak af oldemand og formand for deres store planlagte succesfulde arrangement, inden de overrakte de 2 velfortjente gaver til Kate og Kåre.

Dansen fortsatte indtil alle var enige om at oven på en så begivenhedsfuld dag, at vi igen ved denne aften måtte slutteligt måtte give en stor tak til Kate og Kåre for deres store vellykkede program.

Dette gik også godt for Kate havde selvfølgelig koordineret samkørslen for ud -og hjemkørsel på bedste vis. Vi var stadig i omsorgsfulde hænder.

Endnu engang - en stor tak til alle og til Kate & Kåre.

Hilsen fra de 2 laug i Lirum Larum, Anders og Jens

